



MAARSCHALKERWEERD BLIES BAROKKE ORGELKAS NIEUW LEVEN IN

Met de Johannes LIVE is in de orgelwereld definitief een nieuw tijdperk aangebroken. Niet eerder waren het klassieke pijporgel en het geavanceerde digitale orgel zo dicht tot elkaar genaderd. Want vanaf nu speelt u rechtstreeks op de levensechte orgels van tientallen beroemde internationale kerken en kathedralen. Van Parijs vliegt u in een oogwenk via Utrecht naar Dresden. Vanuit uw huiskamer. Met de Johannes LIVE.

L i V E
JOHANNUS

Met **Johannus LiVE** bespeelt u het levensechte Maarschalkerweerdorgel van de Zwolse O.L.V. Basiliek in uw eigen huiskamer.

- orgelbouwer: Michaël Maarschalkerweerd
- stijl: romantisch
- aantal stemmen: 38
- start bouw: 1896

DISPOSITIE

PEDAAL		HOOFDWERK	
Open Subbas	16'	Prestant	16'
Gedekt	16'	Prestant	8'
Violon	16'	Quintadeen	8'
Octaaf	8'	Roerfluit	8'
Violoncel	8'	Violon	8'
Open fluit	4'	Octaaf	4'
Bazuin	16'	Roerfluit	4'
Trombone	8'	Quint	3'
		Octaaf	2'
POSITIEF		Mixtuur	3-6 st.
Bourdon	16'	Cornet	5 st.
Vioolprestant	8'	Basson	16'
Zachtgedekt	8'	Trompet	8'
Salicionaal	8'	RECIT	
Flute harm.	8'	Viola di gamba	8'
Prestant	4'	Vox céleste	8'
Flute dolce	4'	Holpijp	8'
Woudfluit	2'	Flute traversière	8'
Mixtuur	2-3 st	Flute octaviante	4'
Trompet	8'	Piccolo	2'
		Vox humana	8'

Het was aan de edelmoedigheid van de familie Heerkens - van Sonsbeeck te danken dat de Nederlandse orgelbouwer Michaël Maarschalkerweerd in 1896 het 38 stemmen tellende orgel kon bouwen in de Onze Lieve Vrouwebasiliek van Hanzestad Zwolle. Als stille getuige van deze geste hangt bovenaan de orgelkas nog altijd het wapen van de familie.

Interessant is dat Maarschalkerweerd, die in totaal maar liefst 127 orgels bouwde, het instrument vervaardigde in een reeds bestaande, oude orgelkas. Deze is afkomstig van een orgel dat de basiliek ooit overnam van de Observantenkirche uit het Duitse Münster. Orgelbouwer Nikolaus Brunswick bouwde destijds een barokorgel in de door kloosterlingen vervaardigde kas. Nadat uit deze kas in 1795 de laatste barokke klanken hadden geklonken, kreeg ze dankzij Maarschalkerweerd een nieuw leven in de Onze Lieve Vrouwebasiliek van Zwolle. Een romantisch leven, welteverstaan.